

Het ophalen van de Messias - deel 1

voorzegd in de Tora, de Profeten en de Geschiedten van de apostelen.

■ Gekomen om terug te keren naar de hemel

Onze Meester Yeshua heeft aan Zijn leerlingen vaak onderwijfs gegeven over Zijn tweede komst en Hij spoorde hen aan om waakzaam te blijven en klaar te zijn voor Zijn terugkeer. Veel gelovigen binnen de evangelische christelijke kerken leggen bijzondere nadruk op de eindtijdeer over wat ze de 'opname' noemen. Zij geloven dat Yeshua bij Zijn terugkeer de gelovigen zal weghalen en hen in een oogwenk vervoerd naar de hemel zal brengen. Op het moment van de opname zullen de gelovigen omgevormd worden. Hun status, na de opstanding uit de dood, zal niet meer sterfelijk, maar onsterfelijk zijn. Zij krijgen echter geen voorrang boven de al overleden volgelingen van Yeshua. Allereerst worden de onslapenen in de Messias tot leven gebracht, opgewekt in onsterfelijke lichamen en op hetzelfde moment in de lucht gevoerd om de Messias te ontmoeten. De dan nog levende volgelingen van Hem volgen hen op de voet. Met deze hele menigte in Zijn gevolg keert de Messias dan terug naar de hemel.

■ De grootste kraak aller tijden

Er bestaan populaire voorstellingen van deze gebeurtenis; auto's die plotseling geen bestuurder meer hebben, zullen van de weg raken. De achterblijvers zullen ontsteld zijn over de verdwijning van duizenden mensen. Een tekst die in dit verband wordt aangehaald door hen is Lucas (Lucas) 17:34,35: "Ik zeg jullie, in die nacht zullen er twee in één bed zijn – de een zal meegenomen, de ander achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen bezig zijn koren te malen – de ene zal meegenomen worden, de andere achtergelaten." Als 'dief in de nacht' pleegt Yeshua de grootste kraak die er ooit gepleegd is, wanneer Hij een groot deel van de bevolking hant maakt.

■ Verdrukking voor de niet-gelovige Joden

In sommige lezingen van deze theorie blijven degenen die weer opgestaan zijn en opgenomen zijn, voor altijd in de hemel. In eindtijdeerstellingen die ervan uitgaan dat dit 'voor de grote verdrukking' plaatsvindt, verblijven ze zeven jaar in de hemel om daar te wachten tot de zeven jaar durende periode van verdrukking vóór de terugkomst van de Messias, voortij is. In de christelijke eindtijdeer wordt verwezen naar deze zeven jaren als de Grote Verdrukking. Terwijl de Messias en de gelovigen in de hemel wachten, zou de Eeuwige Zijn oordelen uitreiken over hen die op aarde achterblijven. Het is spijtig dat het Joodse volk niet gelooft heeft in Yeshua vóór de opname, zij moeten zich dus tevreden stellen met de verdrukking, aldus deze opvatting. Na de zeven jaren zouden de opgenomen en de opgestane kinderen van G'd allemaal weer terugkeren naar de aarde, met de Messias, en vechten ze in de strijd van Armageddon, dat volgens Openbaring 16:16 de plaats is waar het gevecht tussen goed en kwaad zich zal afspeelen. Deze speciale versie van de opnameleer veronderstelt dus een tweede terugkeer van de Messias, die kort daarop gevolgd wordt door een derde komst.

■ Verschillende visies en toch één

In de christelijke eindtijdeer is er weinig eensgezindheid over de specifieke details. Degenen die de 'voor de grote verdrukking' -versie aanhangen, onderschrijven het hierboven beschreven scenario, maar de 'na de grote verdrukking' -aanhangers, die zich even sterk doen gelden, geloven dat de opname pas plaats zal vinden na de verdrukking van zeven jaar. Er zijn nog andere versies, zoals een compromistheorie, de 'midden in de grote verdrukking' -versie. In elk geval geloven al deze groepen dat het vasstaat dat er een opname zal plaatsvinden.

■ De Bijbel en de opnameleer

Maar waar komt het opname-idee vandaan? Slechts een kleine club Christenen gelooft echt in die opvatting. De belangrijke denominaties van het traditionele Christendom hebben helemaal niets met het idee dat Christenen pijnsel worden weggevoerd bij de terugkomst van de Messias. Critici van de opnameleer wijzen er vaak op dat het woord 'opname' niet voorkomt in de Bijbel. Dit is niet helemaal correct. Het woord is ontstaan in de vijfde eeuw van de gangbare jaartelling vanuit de Vulgata, de Latijnse vertaling van de Bijbel. Vanuit die vertaling stamt onze huidige vertaling van 1 Tessalonicenzen 4:17: "Dan zullen wij, de levenden, die achterblijven, samen met hen (de volgelingen van Yeshua die al overleden zijn, red.) weggevoerd worden op de wolven, om de Meester te ontmoeten, en zo zullen wij altijd bij de Meester zijn." In zekere zin staat het woord dus in de Bijbel. Temminste, het begrip dat de gelovigen 'weggevoerd worden bij de tweede komst van de Messias' is een bijbels begrip. "Want de Meester Zelf zal uit de hemel nederdalen, wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de sjojar (de ramshoorn) van de Eeuwige weerklinkt. Dan zullen eerst de gestorvenen die toebehoren aan de Messias, opstaan. En daarna zullen wij die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolven, om de Meester tegemoet te gaan. Zo zullen we altijd bij de Meester zijn." (1 Tessalonicenzen 4:16-18).

■ Ten onrechte aangehaald (1)

Drie andere teksten worden vaak aangehaald om te bewijzen dat de heiligen worden weggevoerd, maar bij nadere bestudering blijkt dat geen ervan gebruikt kan worden als bewijs van de 'opname'. De eerste tekst vinden we in 1 Korinthiers 15:51-54: "Ik (Sja oel, Paulus) zal jullie een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden, in een ondenkbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de sjojar het einde aangeeft. Wanneer de sjojar klinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onsterfelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. Want het lichaam dat kan sterven, moet worden bekleed met het onsterfelijke, het sterfelijke lichaam met

het onsterfelijke. En wanneer dit vergonkelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dat sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: 'De dood is opgestakt en overwonnen. Dood, waar is je overwinning?' Dood, waar is je angst?'... (een aanhaling van Jesajahe/Jesaja 25:8 en Hosiel/Hosca 13:14). Dit Bijbelgedeelte bevestigt de opstanding uit de doden en zelfs de verandering van de opgestane levenden in onsterfelijke mensen, maar er wordt niet gesproken over weggevoerd worden.

■ Ten onrechte aangehaald (2)

Een tweede Bijbelgedeelte dat soms wordt gebruikt om de opnameleer te ondersteunen, staat in Filippenzen 3:20,21: "Maar wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, en vandaar verwachten wij een redder, de Meester Yeshua, de Messias. Hij zal onze lichamen, die nu zo kwetsbaar zijn, veranderen en gelijk maken aan Zijn verheerlijkte lichaam. Hij zal daarvoor de kracht gebruiken waarmee Hij in staat is alles aan Zich te onderwerpen." Ook deze verzen zijn niet 'opname' -verzen te noemen. Ze bevestigen de opstanding van de doden, maar spreken niet over weggevoerd worden of over Yeshua's terugkomst.

■ Ten onrechte aangehaald (3)

Matthiahoel (Mattheüs) 24:40,41 is het derde Bijbelgedeelte dat vaak wordt aangehaald door voorstanders van de 'opname': "Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die samen aan het malen zijn, zal de ene worden meegenomen en de andere worden achtergelaten." Deze twee verzen worden als volgt uitgelegd: Wanneer Yeshua terugkomt, zal de ene persoon weggevoerd worden om Hem in de lucht te ontmoeten. Omdat degene die achterblijft om op het veld te werken, geen volgeling van Yeshua is, zal hij of zij achtergelaten worden. Degene die blijft malen, eveneens geen gelovige, zal ook worden achtergelaten. De volledige context van deze passage wijst echter in de richting van een heel andere uitleg, vooral wanneer we deze vergelijken met de parallelpassage in Lucas 17.

■ Weggevoerd om geoordeeld te worden

In Matteüs 24 lezen we dat Yeshua een vergelijking trekt tussen de generatie van Noach en de generatie die getuige zal zijn van Zijn terugkeer. Wanneer Hij terugkomt, zal dat zijn om de oordeelsdag aan te kondigen. Die dag wordt vergeleken met de zondvloed, zie de verzen 37 t/m 39 van dit hoofdstuk: *"Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mens komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mens komt."* Terwijl Noach de ark aan het bouwen was, predikte hij G'ds gerechtigheid en waarschuwde hij zijn generatie voor de naderende ondergang. Maar de mensen gingen door met het alledaagse leven.

Yeshua zegt ons dat de generatie die zal leven wanneer Hij terugkomt, de waarschuwingen voor het naderen van deze grote gebeurtenis in de wind zal slaan, net als in de dagen van Noach. Het leven zal gewoon doorgaan, totdat de ramp toeslaat. In deze context spreekt Hij verder over degenen die weggevoerd worden en over degenen die achtergelaten worden. Maar degenen die 'weggevoerd worden' in de passage van Matteüs 24, worden niet 'opgenomen', zoals algemeen wordt geleerd. Net zoals de vloed kwam en mensen wegvoerde om geoordeeld te worden, zo verwijst Matteüs 24: 40-41 naar mensen die worden weggevoerd om geoordeeld te worden.

■ Voedsel voor de gieren

Mocht deze betekenis in Matteüs 24 onduidelijk zijn, Yeshua maakt het volkomen duidelijk in de paratepassage in Lucas 17. In dat hoofdstuk stellen Zijn leerlingen Hem een vraag betreffende degenen die weggevoerd worden. *"Maarheen zullen die weggevoerd worden, Meester?"* Hij antwoordt dan: *"Haar het lijke is, daar zullen zich ook de gieren verzamelen"* (Lucas 17:37). Met andere woorden: de lijken van hen die weggevoerd zijn, zullen voedsel zijn voor de vogels. Maar degenen die weggevoerd

worden ook naar toe gebracht worden, wij willen daar niet heen. Beter achtergelaten worden, dan voedsel voor de gieren worden.

■ Ook het getuigenis van Openbaring 19

In het onderwijs van Yeshua komen degenen die weggevoerd worden, overeen met degenen die omkwamen in de zondvloed. De lijken van degenen die daarin omkwamen, werden voedsel voor de asselende vogels, zoals de raaf, die door Noach uit de ark werd losgelaten. Evenzo zullen, wanneer de Messias terugkeert, de kwaadwillende mensen gedood worden en tot voedsel voor de vogels worden. Deze machbere profete laat haar echo doorklinken in Openbaring 19:17-18, waar gezegd wordt dat de vogels zich verzamelen *"voor de grote maaltijd die door G'd wordt aangericht"*, zodat zij zich te goed kunnen doen aan de lijken van degenen die door de Messias verslagen worden wanneer Hij terugkomt. In vers 21 van dit hoofdstuk staat: *"Alle vogels aten zich vol aan hun vlees."*

■ "Wees waakzaam!"

Degenen die achtergelaten worden in de passage uit Matteüs 24, zijn de rechtvaardigen. Zij kunnen vergeleken worden met Noach en zijn zeven gezinsleden, die de zondvloed overleefden. Petrus zegt het zo in hoofdstuk 2:9 van zijn tweede brief: *"De Meester blijft de vrouwen te kunnen redden."* Yeshua dringt er in Matteüs 24 op aan dat we met grote waakzaamheid moeten uitzien naar Zijn terugkomst. We moeten niet zijn als de generatie van Noach, gezapig – zij werden plotseling, zonder dat ze het verwachtten, door het onheil overvallen. Want ook de Messias zal plotseling komen, als een dief in de nacht. *"Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag julle Meester zal komen"* (Matteüs 24:42).

■ Geen nieuwlichters

We hebben nu de bewijsteksten die algemeen worden aangevoerd om de opnameleer te ondersteunen, bestudeerd. We mogen concluderen dat het geloof in de opname – dat we in de lucht zullen worden weggevoerd – feitelijk alleen opgehangen wordt aan een tekst van Sja' oel: 1 Tessalontenzen 4:16-18. Dit lijkt bijzonder vreemd. De apostelen waren

geen nieuwlichters. Wanneer zij onderwijs gaven over een opvatting, dan onderbouwden zij hun betoog met veelvuldig bewijsmateriaal uit de Tora en de Profeten. We komen bijna nooit iets nieuws tegen in de brieven van het B'triel Chadasha (het Nieuwe Testament). De apostelen leverden daarentegen eenvoudig commentaar en verduidelijken en leggen uit wat al geschreven staat in de Tenach (het Oude Testament).

De gezagspositie van de Schrift wordt juist door deze manier van uitleg en commentaar bevestigd. Daarom citeren Sja' oel en de andere apostelen (en ook Yeshua in het Goede Nieuws) voortdurend bewijsteksten uit de Tora en de Profeten wanneer zij onderwijs geven. Hoe zou Sja' oel iets zó belangrijks als de 'opname' kunnen introduceren als Moesje (Mozes) er helemaal geen melding van maakt, de profeten er niets over zeggen en zelfs onze Meester er nooit ronduit uitleg over geeft? Kan de apostel zomaar voorbijgaan aan iets van zó'n ongehoofde omvang en betekenis, zonder zelfs een simpele toevoeging als "zoals er geschreven staat"?

■ De opnameleer: nog maar heel jong

Degenen die kritiek hebben op de opnameleer, zullen maar al te graag wijzen op bovengenoemde feiten, en ze vinden het fijn om ons vermanend te zeggen dat de 'opname' een christelijke opvatting is die nog maar een eeuw opgang doet. Deze leer begon pas populair te worden toen John Nelson Darby onderwijs gaf over de beddingenleer, en dat was tegen het einde van de negentiende eeuw van de gangbare jaartelling. In de jaren 70 van de vorige eeuw waren het de besitters van Hal Lindsey die ervoor zorgden dat er een snelle, sterke bewustwording plaatsvond binnen de belangrijkste evangelicale kerken in de Verenigde Staten van Amerika en elders met betrekking tot het geloof in een 'opname'. Meer recent zijn het de populaire 'Achtergelaten'-boeken die het geloof in de komende opname blijven voeden.

■ De opvatting van Maimonides

Welk perspectief biedt de Tora? Zal er werkelijk een opname zijn voor de gelovigen in Yeshua?

Alvorens te vertellen wat het antwoord van de Tora naar mijn mening is, lijkt het me verstandig ons te realiseren dat iedere discussie over de eindtijd heel wat onzekerheid en speculatie zal bevatten. Deze mening van mij is alleen maar nog weer een mening, die toegevoegd wordt aan de zee van onlogische meningen over deze zaak. Als u dus geen hoopdschap hebt aan mijn conclusies, die ik in deel 2 vermeld, negeer ze dan gewoon.

De grote Maimonides (1135-1204 van de gangbare jaartelling), die in de Middeleeuwen de Tora heeft gecodificeerd, wijst erop dat er in de Schrift niet duidelijk gesproken wordt over de details van de komst van de Messias, dat de profeten vol tweeslachtigheid zijn en dat de discussie over de details geen essentiële geloofszaak is: "Maar niemand kan iets over dit soort zaken weten totdat ze plaatsvinden. Want ze zijn onduidelijk in de geschriften van de profeten. Ook door de geleerden is er niets over deze dingen overgeleverd. Het is veelteer een kwestie van uitleg van de Bijbelverzen. Daarom is er onenigheid onder hen over deze zaken. In elk geval is het zo dat het hier slechts om details gaat, die niet het wezen zijn van het geloof" (Maimonides Hillehot M'achiem; Raphael Parai: "The Messianic Texts", blz. 323 en 324; Uitgeverij Wayne State University Press, Detroit, USA 1979).

(De opvatting van Thomas Lancaster en zijn onderbouwing vindt u in deel 2 van dit artikel, in Melach HaArets van oktober a.s.)

D. Thomas Lancaster

Uit: *Messiah Magazine, een uitgave van*

First Fruits of Zion, nr. 93, B'veshiva!

Genesis 5767/2007, websites: www.foz.org/

www.torahclub.org

(vertaling: Gemeente Beth Yeshua)