

Het ophalen van de Messias - deel 2

voorged in de Tora, de Profeten en de Geschriften van de apostelen

In Melach HaAels van de vorige maand heeft D. Thomas Lancaster een begin gemaakt met het artikel 'Het ophalen van de Messias'. Hieronder vindt u het vervolg, met zijn inzicht en onderbouwing.

Mijn mening

Ik geloof dat er een "opname" zal plaatsvinden en ik geloof dat er vaak over gesproken wordt in de Tora en door de Profeeten. Tegen het einde van Deuteronomium (Deuteronomium) geeft de Tora een verschrikkelijke klaagzang van verlokkingen ten beste die uitloopt op de verwoesting van de staat Israël en de ballingschap van het Joodse volk. Mosjee zegt: "De Eeuwige zal jullie versrooten onder alle volken van het oceaan en van de wadden tot het ander" (28:64).

In Deuteronomium 30:5 wordt beloofd dat de Eeuwige Zijn versrootde volk zal bijeenbrengen uit die ballingschap: "Al waren jullie verevangelten aan het einde van de heemel,

van de Eeuwige, jullie God zal jullie vandaar bijeenbrengen en terugbrengen naar jullie land". In de Targoom Pseudo-Jonatan (een

vroegere Aramees parafrase van de Tora voor gebruik in de synagoge) wordt die inzameling voorgesteld als een onderdeel van de konst van de Messias: "Al waren jullie versrootd tot aan de einden van de hemelen, het Woord van de Eeuwige zal jullie vandaar bijeenbrengen door de hand van Elahoe, de grote priester, en vandaan zal Hij jullie wegvoeren door de hand van de Messias" (Targoom Jonatan op Deuteronomium 30:4). Vanaf de Assyrische ballingschap, de Babylonische ballingschap en, meer recent, de Romeinse ballingschap is het volk Israël – het Joodse volk – verspreid blijven wonen over de hele aarde. Mosjee en de profeeten beloven dat de Eeuwige het volk dat Hij gekozen heeft, Zijn erkende, bijeen zal brengen van de vier hoeken van de aarde en hen terug zal brengen naar hun oude thuisland.

Kibboets galoeiot

In het Hebreeuws wordt deze inzameling van de ballingen "kibboets galoeiot" genoemd. Driemaal per dag wordt dagelijks door het Judentum, staande voor deze gebeurtenis gebeten: "Geef een stoet op de grote sjofar voor onze vrijheid en heb een banner op om onze ballingen bijeen te brengen en breng ons, gezamen van de vier hoeken van de aarde. Gezegd bent U, Eeuwige, die de versrootden van Zijn volk Israël bijeenbrengt" (tiende zegen van de Sjermone Esree – letterlijk "achtien", het Achttiengetal – een andere naam: Amida, letterlijk "het staan").

De grote inzameling

In de Talmud (letterlijk "leer") zegt rabijn Joachanan het als volgt: "De inzameling van de ballingen (kibboets galoeiot) is even belangrijk als de dag waarop de hemel en de aarde gescheiden zijn (b. Pesachim 88a). Alle profeten getuigen over deze grote terugkeer maar het land Israel zie Jesaja (Jesaja 11:12, 27:13, 56:8, 66:20, Jimeja (Jeremia 16:15, 23:3, 29:14, 31:8, 33:7, Jechezkel (Ezechiel 20:34, 34, 37:21, en ook talrijke andere teksten kunnen genoemd worden. In Jesaja 11:12 zegt de Eeuwige bijvoorbeeld dat Hij de verbannten van Israël (Israël) zal verzamelen en de verstrooiden van Jehoeda (Juda) bijeen zal brengen van de vier hoeken van de aarde. En in Jeremia 23:3 verklaart de Eeuwige: "Ik zal Zelf de rest van Mijn schapen verzamelen uit al de landen waarvan ik ze heb verdreven en ik zal ze in het land Assur (Assiri) en de verderen woren in het land Misrajom (Egypte), zullen kunnen om zich weer te hogen voor de Eeuwige, op de heilige berg te beroepsglijden (berenakom)". De profet Ezechiel verbond de komst van de Messiaanse koning met de inzameling van de ballingen in een passage waarin staat dat de Eeuwige Israël terugbrengt naar hun land en een koning uit het huis van David over hen aanslgt. Ziet u eens hoe de profet de naam David gebruikt als titel voor de Messias! In Ezechiel 37:21-22-23 zegt hij over de Eeuwige: "Ik haal de kinderen van Israël weg uit het gebied van de volken waar zij mocht gejaagd zijn. Ik zal hen van alle konten verzamelen en hen naar hun eigen land brengen... een koning zal over hen allen koning zijn... Mijn knecht David zal koning over hen zijn."

De opstanding en de inzameling

Bovendien legt de profet Ezechiel een nauw verband tussen de inzameling en de opstanding uit de dood. Het overbekende visioen dat hij ontving over het dal van de

het volgende in hoofdstuk 11:17: "Ik zal jullie vergaderen uit de volken en jullie bijeenbrengen uit de landen waarin jullie verspreid zijn, en ik zal jullie het land Israël geven." De profet Jesaja verbindt in 27:13 het bijeenbrengen van de ballingen en hun terugkeer naar het land Israël met het geklink van de sjoer: "En op die dag zal het geschieden dat er op een grote sjofar zal worden geslagen, en zij die verdronken waren in het land Assur (Assiri) en die verderen waren in het land Misrajom (Egypte), zullen kunnen om zich weer te hogen voor de Eeuwige, op de heilige berg te beroepsglijden (berenakom)." De profet Ezechiel verbindt de komst van de Messiaanse koning met de inzameling van de ballingen in een passage waarin staat dat de Eeuwige Israël terugbrengt naar hun land en een koning uit het huis van David over hen aanslgt. Ziet u eens hoe de profet de naam David gebruikt als titel voor de Messias! In Ezechiel 37:21-22-23 zegt hij over de Eeuwige: "Ik haal de kinderen van Israël weg uit het gebied van de volken waar

zij mocht gejaagd zijn. Ik zal hen van alle konten verzamelen en hen naar hun eigen land brengen... een koning zal over hen allen koning zijn... Mijn knecht David zal koning over hen zijn."

Terug naar Israël

In de Joodse overlevering betreffende de eindtijdsverwachting is het bijeenbrengen van de ballingen een sterkste verbonden met verlossing. Daarom houdt in dat de Messias speelt in op deze verwachting wanneer Hij in Mattatjaüs Matteüs 24:31, zegt: "En Hij die Mens zald Zijn engelen uitzendien met een grote sjofar in zij-zullen Zijn uiterkommen verzamelen uit de vier windrichtingen, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere." Met deze woorden verwijst Yeshua naar de profetieën van Jesaja over de inzameling van Israël en Juda (Isaïa 27:13). Hij spreekt over de grote sjofar en het verzamelen in de vier windrichtingen van de aarde. De uitverkorenen die verzameld worden, zijn het uitverkorenen volk, het volk Israël.



Masada, Israel

